

ΙΕΡΑ
Αριθμ. Πρωτοκ. 367

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνη 20 - 4 - 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ἐπί τῆ ἑορτῆ τοῦ Πάσχα

Ι Α Κ Ω Β Ο Σ

ἐλέω καί χάριτι Θεοῦ
Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἀγιωτάτης Μητροπόλεως
Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου

Πρός
τόν Ἱερόν Κλήρον,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐλογημένον λαόν τῆς Ἐπαρχίας μας

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

" Χριστός Ἀνέστη - Ἀληθῶς Ἀνέστη "

Μέ αὐτούς τοὺς χαρμόσυνους παιᾶνες ἐκφράζουμε ὄχι μόνο μέ τά χεῖλη μας ἀλλά καί μέ ὅλη μας τήν ὑπαρξη καί τίς δυνάμεις μας τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας. Πάλλουν ἀπό συγκίνηση καί εὐφροσύνη οἱ καρδιές μας, ἀκούγοντας τόν ἱερό ὕμνωδό νά ὁμολογεῖ ὅτι " ὁ Χριστός μέ τήν ἀνάστασή Του ἀπό τόν τάφο , ὅπως εἶχε πει πρὶν τά Ἅγια Πάθη Του, μᾶς χάρισε τήν ἀληθινή αἰώνια ζωή καί τό ἄπειρο ἔλεός Του " (Τροπάριο Ἀναστάσιμο). Τέρονται ἀπό ἀγαλλίαση οἱ ψυχές μας στό ἄκουσμα ὅτι " ὁ Χριστός κατέβηκε στά κατώτατα μέρη τῆς γῆς, δηλαδή στόν τάφο μέ τή νεκρωμένη ἀλλά ἀφθαρτοποιημένη Σάρκα Του καί στόν ἄδη μέ τήν ἀθάνατη ψυχή Του καί ἐκεῖ συνέτριψε τοὺς μοχλοὺς τοῦ θανάτου καί τοῦ ἄδου, πού γιά αἰῶνες κρατοῦσαν φυλακισμένους τοὺς

δεσμίους • μετά δε από τρεις ημέρες αναστήθηκε από τόν τάφο, όπως ο Ίωνᾶς βγήκε από τό κῆτος " (Ωδή στ').

Ἡ πραγματικότητα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας δέν προσεγγίζεται μέ τήν ἀνθρώπινη λογική. Δέν ἐρμηνεύεται νοητικά. Ἀδυνατοῦν τὰ κριτήρια καί οἱ μέθοδοι πού ἔχει στή διάθεσή του ὁ ἀνθρωπος νά μᾶς ποῦν γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, γιατί ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως ὑπερβαίνει τὰ ἀνθρώπινα. Εἶναι ἐμπειρία καί κατάσταση " ἄλλης βιοτῆς ". Εἶναι ἀκύρωση κάθε ἀνθρώπινης λογικῆς. Εἶναι πρόγευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἤδη ἀπό τόν παρόντα κόσμο. Εἶναι βίωση τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας. Εἶναι πασχαλινή χαρά , ἡ ὁποία δέν προέρχεται οὔτε ἀπό τίς ἐφήμερες καί γήϊνες ἀπολαύσεις οὔτε ἀπό τήν εἰδωλοποίηση τῆς ὕλης καί τῆς ἐπιστήμης οὔτε ἀκόμη καί ἀπό τίς πιό εὐγενέστερες ἐκδηλώσεις τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Γεννᾶται δέ καί ἀναφύεται μόνο ἀπό τή ζωντανή καί συνειδητή σχέση μας μέ τόν Ζωοδότη Χριστό μας.

" **Πάσχα Θεοῦ τό σωτήριον** ", λοιπόν, καί πάλι ! Δηλαδή πέρασμα ἀπό τή γῆ τῆς δουλείας , πού εἶναι τὰ πάθη μας καί οἱ ἁμαρτίες μας , στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας , πού κυριαρχεῖ ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μας. Διάβαση ἀπό τό θάνατο στή Ζωή. Ἀπό τήν ἀπελπισία στήν Ἐλπίδα. Ἀπό τό σκοτάδι στό Φῶς. Ἀπό τήν ἀβεβαιότητα στή βεβαιότητα καί σιγουριά πού χαρίζει ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας . Ἀπό τήν ἀπόγνωση στήν ἐπίγνωση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἀπό τήν ταραχή καί τή ζάλη τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος στήν ἠσυχία τῆς " ἐν Χριστῶ πολιτείας ".

" **Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας** " ξανά ! Μέ ἄλλα λόγια ἀναίρεση τοῦ θανάτου ἀπό τό Λυτρωτή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό μας. Ἡ ἄστοχη ἐνέργεια τῶν πρωτοπλάστων νά ἀποδεσμευθοῦν ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔφερε τό θάνατο τόσο τόν πνευματικό ὅσο καί τό σωματικό. Ὁδήγησε τό ἀνθρώπινο γένος στόν ἄδη. Αὐτό, λοιπόν, τό πέπλο τοῦ θανάτου πού κάλυπτε τόν κόσμο μόνον Ἐνας - ὁ Ὅποιος θά προερχόταν ἀπό τό χῶρο τῆς ἀκτίστου ζωῆς - μπορούσε νά τό ἀνασύρει. Καί Αὐτός δέν εἶναι Ἄλλος ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό μας , Τόν τέλειο Θεό καί Τόν τέλειο ἀνθρωπο, ὁ Ὅποιος μέ τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του ἔκανε

κατά χάριν αιώνιο τόν ἄνθρωπο, δίνοντάς τον τή δυνατότητα νά ἀτενίζει ἀδιάλειπτα τή δόξα καί τό μεγαλεῖο τῆς Τριαδικῆς Θεότητος.

" Πάσχα , Κυρίου πάσχα " ψάλλουμε γιά ἀκόμη μία φορά στό διάβα τῆς ἐπίγειας παρουσίας μας , γιατί δικό Του εἶναι τό Πάσχα ! Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Πασχάλιος Ἄμνος. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ λαμπρή καί ἡ πανήγυρις. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ καταφυγή μας καί ἡ σωτηρία μας. Ἐκεῖνος μᾶς χαρίζει τό δῶρο τῆς μετάνοιας καί μᾶς συγχωρεῖ τίς ἁμαρτίες μας μέ τό μυστήριο τῆς ἱεῤῃς ἐξομολογήσεως. Ἐκεῖνος εἶναι τελικά πού μᾶς τρέφει μέ τό Τίμιο Σῶμα Του καί Αἷμα Του " κατά τήν ἐπίσημη αὐτή ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως " (Ὡδή η΄) ἀλλά καί κάθε φορά πού "μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης " προσερχόμαστε στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς.

Γι'αὐτό, Ἐσύ Κύριε, πού " μέ τό Σταυρό Σου κατήργησες τήν κατάρα• μέ τήν ταφή Σου θανάτωσες τήν ἐξουσία τοῦ θανάτου καί μέ τήν ἀνάστασή Σου ὡδήγησες τό γένος τῶν ἀνθρώπων στό φῶς τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας " (Στιχ. Ἐσπερ. τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα) , ἀξίωσε μας νά πορευόμαστε σ' αὐτή τή ζωή ὡς " υἱοί τῆς ἀναστάσεως " (Λουκ. 20 , 36) , προκειμένου νά προγευόμεθα ἤδη ἀπό τώρα τό αἰώνιο Πάσχα καί τό αἰώνιο Δεῖπνο τῆς ἀκηράτου Βασιλείας Σου.

Γένοιτο !

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον
εὐχέτης ὄλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



+ Ὁ Μυτιλήνης ΙΑΚΩΒΟΣ