



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1182

Εν Μυτιλήνῃ τῇ 29/12/2017

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά

Ὁ προφητάναξ Δαυὶδ μᾶς λέει πὼς ὅλα περνοῦν καὶ προπαντὸς περνᾶ ἡ ζωὴ μας. Πὼς, ὅμως, κατανοεῖ αὐτὴ τὴν παροδικότητα ὁ Προφητάναξ; Ὁ ψαλμὸς ἀρχίζει μ' ἓνα βλέμμα πρὸς τὸ Θεό.

Ἐσύ – λέει γιὰ τὸ Θεό – εἶσαι πάντα, ὑπάρχεις πάντα σέ κάθε γενιά. Καὶ ἐπειδὴ εἶσαι πάντα παρών, εἶσαι ἀσφαλῶς τὸ καταφύγιο κάθε γενιάς. Ἡ ὑπαρξὴ μας – συνεχίζει ὁ ψαλμωδὸς μιλώντας μὲ τὸ Θεό, πηγάζει ἀπὸ Σένα καὶ κατευθύνεται σέ Σένα. Ὁ Θεὸς εἶναι ἔξω ἀπὸ αὐτὸ πού ὀνομάζουμε χρόνο, γι' αὐτὸ ὅταν τοῦ ζητήθηκε τὸ ὄνομά Του ἀπὸ τὸ Μωϋσῆ στό ὄρος Σινᾶ, τοῦ ἀπάντησε: " Εἶμαι αὐτὸς πού εἶμαι ".

Μέ ἄλλα λόγια ὁ Θεὸς ὑπάρχει καὶ ζεῖ μὲ ἓνα μοναδικό τρόπο πού τὸν ξεχωρίζει ἀπὸ κάθε δημιούργημα. Ἀπὸ αὐτὴ τὴ σκοπιὰ ἡ αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ χρονικότητα τοῦ ἀνθρώπου γίνεται φανερὴ. Καὶ ὁ παροδικὸς ἄνθρωπος στρέφοντας τὸ βλέμμα του πρὸς τὸν αἰώνιο Θεό, αὐτὸ τὸ βλέμμα μ' ἓνα μυστηριώδη τρόπο γεμίζει τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ μὲ μιὰ προαίσθηση τῆς αἰωνιότητος. Αὐτὴ τελικὰ νικάει τὴν παροδικότητα καὶ τὴν ἁμαρτία. Γιατί, ναί μὲν, οἱ ἄνθρωποι γεννιοῦνται, μεγαλώνουν καὶ δημιουργοῦν μέσα στόν τριδιάστατο χρόνο. Καί, ὅμως, δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού ξεπερνοῦν τὸν ἀδυσώπητο ἐχθρὸ πάσης μνήμης καὶ ἔργου κατὰ τὸν ποιητὴ. Καὶ εἶναι αὐτοὶ ἀκριβῶς πού βιώνουν μυσταγωγικά αὐτὴ τὴν προαίσθηση τῆς αἰωνιότητος στὴ ζωὴ τους.

Μέσα στό χῶρο καὶ τὸ χρόνο δημιουργεῖ ὁ ἄνθρωπος τὴν ἱστορία του. Σκοπὸς του, ὅμως, δέν εἶναι μόνο νά κατακυριεύσει τὴ γῆ καὶ νά ὑποτάξει τὴν ὑλικὴ δημιουργία. Προορισμὸς του ἀκόμα εἶναι νά νικήσει καὶ νά κατακτήσει τὸν ἑαυτό του, καλλιεργώντας τὸν ἐσωτερικά καὶ ἐξημερώνοντάς τον ἠθικά, νά μοιάζει δηλαδή μὲ τὸ Θεό. Ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος τοῦ βίου εἶναι στάδιο τῆς ἠθικῆς

τελειώσεώς μας, ό δρόμος από τόν όποίο πρέπει νά περάσουμε, γιά νά φθάσουμε στόν ούρανό, στόν κόσμο εκείνο πού είναι έκτός τόπου καί χρόνου.

Ό χρόνος είναι τρισυπόστατος: Τό παρόν, τό παρελθόν, τό μέλλον. Κάθε διάσταση αντιστοιχεί σέ μιά μεγάλη αρετή: Τό παρελθόν είναι ό κόσμος τής πίστεως, τό μέλλον είναι οί πλατεΐς όρίζοντες τής έλπίδος καί τό παρόν είναι ό αγρός τής αγάπης. Γι' αυτό βλέπουμε πώς ό κυκλικός - τής καθημερινότητας χρόνος είναι χρόνος χωρίς έλπίδα, ένώ αντίθετα ό όριζόντιος χρόνος τής Θεΐας Αγάπης καί τής Θεΐας Λατρείας είναι χρόνος τής πληρότητος τής ανθρώπινης ύπαρξης καί πάντα γεμάτος στή ζωή του ανθρώπου από πράξεις καλές καί άγιες.

Σήμερα ανοίγει τήν ώραία πύλη του ένας νέος χρόνος καί αυτή τήν πύλη, διερχόμενοι, καλούμαστε νά εργασθοῦμε πνευματικά γιά τήν ποθεινή πατρίδα, τόν Παράδεισο. Καί ας μήν έπαναπαυόμαστε στίς μεταξύ μας τυπικές σχέσεις " αΐσιον καί ευτυχές τό νέον έτος ". Βεβαίως νά είναι " αΐσιον καί ευτυχές " , γιατί ή ευτυχία είναι ή ικανοποίηση από τή βίωση τοπυ θελήματος του Θεού καί δέν είναι ασφαλώς δώρο τής τύχης, αλλά αποτέλεσμα τής συνεργασίας τής Χάρης του Θεού καί τής ανθρώπινης θέλησης. Σέ κανένα ό Θεός πού εργάζεται τίς έντολές Του δέ στερεΐ τήν ευτυχία Του. Καί όλοι μας ευχομαι τή νέα χρονιά νά είμαστε γεμάτοι από τό Θεό καί τήν εικόνα του στή γή, τόν άνθρωπο.



Μέ πατρική αγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Γεώργιος Μυτιλήνης

+ Ο Μυτιλήνης ΙΑΚΩΒΟΣ